

LOTTE GARBERS



www.lottegarbers.dk

Anmeldelse af Hun har det hele 2001, Ekstra Bladet Lone Gjørtsvang

God karriere, barn og dejlig mand. Lotte Garbers nye roman handler om kvinden, der har alt, men som alligevel ikke er tilfreds.

Lotte Garbers debuterede for et par år siden med den meget roste roman "For egen Vinding". Nu er hun tilbage med en ny bog med titlen "Hun har det hele". Igen borer hun ned i velfærdsdanskernes hverdag, hvor parforholdet har sine op- og nedture, og hvor mange savner lidenskab og spænding. Denne gang set fra en kvindes synspunkt.

Vi møder Camilla til hendes søns barnedåb. Camilla er en kvinde i begyndelsen af trediverne, er læge, har en dejlig mand og en lille søn. Selvom hun på overfladen er en kvinde som har alt, har hun konstant følelsen af ikke at slå til. Det er de helt basale værdier, såsom kærligheden, parforholdet og seksualiteten der gør ondt. Hun har en evig angst for det forudsigelige og savner spænding og lidenskab i sin hverdag. Noget vi har hørt før, men forfatteren rammer plet i sin beskrivelse af en tidstypisk kvinde.

Camilla er vokset op i en kernefamilie, hvor hendes mor på et tidspunkt havde en affære. Hendes svage far og hendes mors fravær har betydet, at Camillas billede af den perfekte kernefamilie er krakeleret. Ydermere hælder storesøsteren salt i såret, ved at ville overbevise Camilla om den evige lykke ved at stifte familie. Camilla kæmper derfor med arme og ben for ikke at ende som, hverken sine forældre eller søster.

Camilla er en kvinde, der definerer sig udfra hvad hun ikke vil. Hun er sortseende og god til at rakke de andre ned. Derimod kniber det for hende at finde ud af, hvad der kan gøre hende lykkelig. I sin søgen efter spænding kaster hun sig ud i en affære for at få tilfredsstillet sin manglende lidenskab i sit ægteskab. Alligevel magter hun den ikke. – Måske fordi hun er ved at få øje på de virkelige værdier og indser, at det andet bliver

tomt i længden.

Bogen er en fin beskrivelse af de tanker og forbehold, man kan have ved at binde sig til den eneste ene. I denne smid-væk kultur, hvor vi er tilbøjelige til at opgive alt for hurtigt, tager forfatteren fat i det, der er så svært. Nemlig at ofre sig og give slip så kærligheden kan få plads. Lotte Garbers har stor indsigt i kærlighedens svære kår, og du vil som kvinde helt sikkert nikke genkendende til mange af de problemer og tanker som Camilla tumler med.